



Den Citrongula Ölandsbönan, historien om en böna som uppstod ifrån de döda, del 1.

Bruna bönor har väl de flesta smakat, men känner ni till historien om dess kusin, den Citrongula Ölandsbönan? Mest sannolikt är att ni inte har gjort det, för bönan som korsades fram i Torslunda på Öland på 1980-talet försvann och ingen verkade veta vart den tagit vägen.

Mannen bakom den Citrongula Ölandsbönan heter Sigfrid Johansson. Han var växtförädlare och arbetade på Kalmar Ölands trädgårdsprodukter under flera år, bland annat som ordförande. Han odlade fram en av de idag mest odlade bruna bönorna, Karin, och under mitten av 1980-talet odlade han också fram den Citrongula Ölandsbönan.

Med sitt tilltalande citrongula yttre, höga proteinhalt, sin ypperligt goda och milda smak, mjälla textur och mycket goda kokegenskaper blev den genast populär bland kockar och bönkonsumenter när en mindre mängd släpptes på marknaden.

Dessvärre tappade bönan sin gula färg vid kokning och fick en gråaktig ton och bönan's tid i produktion blev kort då den inte visade sig passa i en högmekaniserad produktion



Foto: Cecilia Kilbride

I början på 2000-talet gjordes testodlingar med bönan, men därefter försvann den. Även om produktionen blev kortvarig fortsatte den Citrongula Ölandsbönan ändå att vara omtalad, nästintill mytomspunnen....

2019, nästan 20 år efter att bönan försvann, startade Länsstyrelsen med projektledare Cecilia Kilbride i spetsen projektet ”Frukt, bär och grönt med ett bilyft”. Som en del av projektet ingick att introducera nya och nygamla grödor, gärna lokala sådana, för vidare livsmedelsförädling. Kanske kunde bönan få nytt liv? Med klimatfrågorna överst på dagordningen och ifrågasättandet av fisande kossor var det böornas tid nu och vegetabiliska proteiner efterfrågades av konsumenter som aldrig tidigare.

Det visade sig dock att bönan verkade ha gått upp i rök! Efter att ha kontaktat både Kalmar Ölands trädgårdsprodukter och Torslunda försöksstation, som nu drivs i Hushållningssällskapet KKB:s regi, stod det klart att ingen av dessa hade något sparat utsäde. Sökningar gjordes även i NordGens register i hoppet om att den fanns bevarad där, men utan resultat.

Skulle det visa sig att bönan gått förlorad för all framtid?

I nästa nummer av Fokus landsbygd kan ni läsa fortsättningen.